

כשיהודי בוכה

ה"צמח צדק" מליובאוויטש זצ"ל, שהיה בימי אברכותו בבית סבו האדמו"ר הזקן בעל ה"תניא" זיע"א.

פעם אחת היה ה"צמח צדק" שקוע בתלמודו, ולא שמע את תינוקו שפרץ בבכי. כך בכה התינוק בכי הולך וגובר עד שנשמע קולו גם בקומה העליונה שם היה שוקד על התורה גם הסבא הגדול.

כששמע אדמו"ר הזקן את בכיו של התינוק קם מתלמודו וירד מחדרו. הופעתו הסבה את תשומת לב נכדו שקם בכבוד ובמורא גדול, אך הסבא שם פניו לעבר התינוק, ונטלו בידיו הקדושות להרגיעו מבכיו.

מיד התנצל הנכד, אבי התינוק הרך ואמר: "יסלח לי כבודו, שקוע הייתי בתלמודי ולא שמעתי דבר".

השיבו הסבא: "ידעתי בני, ידעתי. אך אמור נא לי, כלום שקוע הייתי אני בלימודי פחות ממך??? או שמא קרוב הייתי יותר לעריסת התינוק? אלא מה? אומר לך כלל: זכור ונצור אותו בליבך!"

יהודי, באיזו דרגה שיהיה, ובאיזה גובה שיהיה, לא יתכן שלא ישמע את קולו של יהודי בוכה... אף אם יהא הוא קטן ככל שיהיה, ונמוך ככל שיהיה... ולא יתכן שלא יפסיק הוא מעיסוקו, יהא נעלה ככל שיהיה. וירד כמה שיידרש לרדת, כדי לעזור ככל יכולתו להשקיט את בכיו!!!

(ברינה יקצורו, גיליון 177 וירא תשע"ה)

הכל תלוי בכוונה

נתאר לעצמנו תמונה מלפני שנים רבות. עומד עגלון וממתין ליורדים מן הרכבת. לילה, שלג כבר יורד, הקור חודר לעצמות. ניגש העגלון ליהודי שיורד מן הרכבת ומציע לו להסיעו בעגלתו. מבקש היהודי מן העגלון שיקחנו למלון באיכות טובה ובמחיר סביר, העגלון ממלא את מבוקשו בחיוך, מאיר לו פנים ואף מבקש מבעל המלון שידאג היטב לאורח.

בתחנה אחרת עומד עגלון סר זעף וקובל על מר גורלו. כשמבקש מאן דהוא להסיעו למלון טוב ובמחיר סביר, הוא מחמיץ פניו, ומפליג בעגלתו למלון מרוחק - כי בו הוא מקבל אחוזים מבעל המלון.

אמנם, זה עגלון זה עגלון, אך איזה הבדל עצום יש ביניהם. האחד - עושה חסד. אמנם קיבל כסף, אך עשה את עבודתו מכל הלב, כדי להיטיב עם נוסעו. השני - חשב רק על בצע כסף. גם הוא נתן שירות, אך הוא עשה רק "מסחר", ואפילו ניצל את האורח למען האינטרסים שלו.

אנו רואים שאנשים יכולים לעשות אותה פעולה. אם עושים זאת כדי לעשות חסד, כדי לעשות את רצון ד', אזי הוא יכול להפוך מעשה פשוט שנעשה לשם פרנסה - למעשה חסד.

וכך גם עקרת הבית - כל פעולה פשוטה בביתה יכולה להפוך עם מעט כוונה ומחשבה - למעשה חסד נפלא.

(רבי חיים פרידלנדר / מסילות חיים בחינוך ח"ב, עמ' נב - נג)

פעם הלכתי עם מרן רבי אליהו לאפיאן זצ"ל ברחוב. לפתע הבחין ביהודי המתקן כבישים. פנה אלי רבי אליהו: ראו נא אדם מישראל שנתון כולו בתוך מצוות תמיד - מצוות יישוב ארץ ישראל. הדבר היחיד חסר כאן, הוא הכוונה לשם מצווה! כי אם מכוונים רק לשם פרנסה מאבדים את כל ה"יקר" של המצווה. **הכל תלוי בכוונה.**

המצוות פזורות בכל פינה, רק טיפת מחשבה ויש את הכל, והעיקר - לא לרוץ ברחובות ולחפש מצוות. גם ברחוב, אבל **לא רק ברחוב אלא גם בבית, בחיי היום יום...**

(דבריו של ר' שלום שבדרון זצ"ל / קול חוצב, עמ' 78)

"השומר בלילה, ששומר על כל אנשי העיר מכל אסון ופגע, **אילו היה עושה אדם כזאת בשביל חסד... הרי אין למעלה הימנו!** לילך יחידי, בכל לילה, בגשם וקרח ולא יניח עסק שמירתו. ומכל מקום אנו רואים שומר זה גם אחרי עסקו כך כמה שנים, בכל זאת יכול להישאר גנב ורוצח וכל חלאת מין האדם [ומעשי פעולת החסד לא משפיעים עליו], וכל כך למה? - **משום שתכלית עבודתו בשביל הזוז שנותנים לו.. ולא בשביל להיטיב!**

הלא נשכיל ונתבונן על האבדה הגדולה בזה, כי מה הוא מוכר עבור זוז אחד? - **אלפי אלפים מצוות רמות ונשגבות**, שמירת אנשים נשים וטף עם עיר שלמה, ואילו עשה חסד נפלא כזה - למען החסד מה רב היה עושרו, **ועתה בשביל זוז אחד איבד את הכל.**

(הג"ל חסמן זצ"ל / אור יהל, פרשת במדבר)

מאחורי התנור

הרבי מללוב זצ"ל אמר, שאילו ידע קורח כי להשגות בעבודת ד' שרצה להשיג על ידי מעמד ותפקיד יוכל להגיע כשהוא מאחורי התנור, או אז לא היה מבקש תפקיד שלא נקרא אליו, ולא היה בא לידי המחלוקת שלו על משה רבנו ע"ה.

אנו הנשים, שהחזית שלנו היא התנור, ואנו עצמנו בירכתי הבית, כלום ברור ומובן לנו כי שערי שמים פתוחים בפנינו בינות לכביסה ולבישול, לניקיון ולטיפול?

כמה נחוץ לנו לברר ולהזכיר לעצמנו את ערכה הרב של העשייה הגשמית בבית!...

(ש' סיימון / אפקט האבוקדו, עמ' 131)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגו: 054-8529999 / 072-2442494