

#### כלי להשראת השכינה

**"כי ד' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך... והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך**

**ערוות דבר ושב מאחריך"** (דברים כג)

אמר להם משה לישראל: הוו יודעין שאין הקב"ה מיוחד שמו בישראל שהוא נקרא אלוקיך, אלא בזמן 'והיה מחניך קדוש'. ואותה שעה הוא **משרה שכינתו ביניכם והוא מציל אתכם מיד אויביכם ומוסר שונאיכם בידכם.**

(במדבר רבה ט)

המצב הכי טוב של כלל ישראל הוא כשהשכינה איתנו. דוד המלך אומר (תהלים כג, ד) **"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי"**, אני הולך ביער, במדבר, אני רואה חיות טרף סביבי, **"לא אירא רע"**, אני לא מפחד, **"כי אתה עימדי"**, השכינה איתי. מתי דוד המלך כן מפחד? (שם ל, ח) "הסתרת פניך הייתי נבהל", אם חס ושלום יש הסתר פנים אפילו לרגע אחד, אז **הייתי נבהל.**

יש הרבה דברים שמסירים שכינה מישראל, אבל זה לא מפורש בתורה, ואילו בצניעות כתוב פסוק מפורש (דברים כג, טו) **"ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך"**, בנות ישראל, עם הצניעות שלהן, עם הקדושה שלהן, הם לא יודעות מה שהם עושות, **הן מביאות שכינה בישראל!**

(דברי החפץ חיים, מובא בהספד הגאון הרב קולדצקי שליט"א על הרבנית קנייבסקי ע"ה)

#### כוח השמירה

טייס שנוסע במטוס מוביל חמש מאות נוסעים. הטייס יודע שטעות הכי קטנה שלו עלולה להפיל את כל המטוס וחס ושלום להטביע חמש מאות איש בים.

לכן לוקחים לטייס דווקא את מי שהוא רגוע ומתון עם יישוב הדעת, שאינו עושה דברים בפזיזות. הטייס גם חייב לאכול ולשתות טוב ולישון טוב כדי שיהיה לו שיקול הדעת ברור, ואחרי הכל הוא כל הזמן במתח ויודע שכל לחיצה שהוא עושה עלולה לפוצץ את המטוס.

מורי ורבותי! אינני מגזים, אמא (הרבנית קנייבסקי) ע"ה הייתה בצניעות **כמו טייס**, לא היה מצב של היסח הדעת. כל הזמן במשך כמעט שמונים שנה, היא כל הזמן הרגישה שכל איזה רפיון וחולשה בצניעות, זה גורם לסילוק שכינה מישראל, וחס ושלום מי יודע מה יכול לקרות.

תדעו לכם, הייתה אומרת האמא, שכל חיסרון בצניעות וכל רפיון בצניעות רחמנא לצלן מסלק שכינה מישראל וגורם לכל הצרות, ולהיפך **כשמוסרים נפש לצניעות, נגד הזרם, נגד החשק**, בזה משכינים שכינה בישראל, מביאים ברכות וישועות, תרחמו ואל תסלקו שכינה מכלל ישראל! **אמא נמצאת פה, היא בטוח מבקשת את זה, בואו נתחזק כולנו, והשם ירחם!**

(הספד הגאון הרב קולדצקי שליט"א על הרבנית קנייבסקי ע"ה / קונטרס "מספד גדול")

הדבר שהכי כאב לרבנית ע"ה היה על בנות ישראל שלא לבושות כהלכה, וכפי שהייתה אומרת, כי **"הבגדים הקצרים קוצרים את הקדושה ואת ההשגחה מעם ישראל"**. אנחנו עם קדוש, עם סגולה, המלבושים הקצרים זה איום ונורא. בנות ישראל צריכות להיות עטרת תפארת, ואם לא לובשות כמו שצריך זה מסלק קדושה מעם ישראל.

כמה טרחה הרבנית ע"ה להרבות קדושה בעם ישראל. הגאולה תהיה בזכותן של נשים צדקניות שירבו את גבולות הקדושה. וכמו כן יש להתרחק מכל הניסיונות שהשטן הביא בדורנו, האינטרנט וכלי הטכנולוגיה הפסולים המשחיתים והנוראים.

(הספד הגאון הרב זילברשטיין שליט"א על הרבנית קנייבסקי ע"ה / קונטרס "מספד גדול")

#### זכות לבנים קדושים

**"והצנע לכת עם אלוקיך"** - כשתלכי בצניעות, וממילא לא ייראה בך ערוות דבר, ולא ישוב מאחריך - בזה תהיה עם ד' אלוקיך, שתשרה שכינה הקדושה עימך. ובזה מובן מאמרם ז"ל (מגילה יד, ע"א), שאישה צנועה זוכה לבנים קדושים, שיהיו כהנים גדולים, שאחר שעל ידי צניעותה זכתה להשראת השכינה, ממילא בניה הם קדושים.

(האדמו"ר מזוטסקא / הצניעות והישועה)

מלבושי הצניעות שנתחייבה בהם בת ישראל **עטרת תפארת** הם לה. על ידי צניעות הלבוש זוכה האישה **להשרות השכינה הקדושה בבית, ולהעמיד דורות כשרים וצדיקים.**

(הסטייפלר זצ"ל, מכתב קריאה לבנות ישראל, התשכ"ח)

החיד"א פעם היה בטורקיה ועמד לדבר בעזרת הגברים בבית הכנסת, ולפתע באמצע הדרשה אמר החיד"א: **נפל אור בבית המדרש! השראת השכינה! מה קרה?**

נכנסה לעזרת הנשים אישה צדקנית שהייתה לבושה בצניעות מיוחדת, והאיר עליה אור אלוקים מסוף העולם ועד סופו, והחיד"א הרגיש וראה אור גדול.

מיד אמר החיד"א: אני בטוח שמהאור הזה ייצא אחד מגדולי ישראל. ואכן זכתה שנולד ממנה רבי חיים פלאג'י שכתב שמונים ושתיים ספרים.

איך אפשר שיהיה גם רב, גם אב בית דין, וגם יקבל קהל, ועוד לחבר שמונים ושתיים ספרים? בזכות האור הגדול של אמא שלו, שהחיד"א הרגיש עליה את **השראת השכינה.**

כל בת שתקבל את החיזוק, באותו הרגע **תשרה עליה שכינה ויחול עליה אור אלוקים**, והאור הזה יביא ישועות לכלל ישראל!

(הספד הגאון הרב קולדצקי שליט"א על הרבנית קנייבסקי ע"ה / קונטרס "מספד גדול")