

ואת עלית על כולנה

עד האות ר' בפרק "אשת חיל" משבח שלמה המלך את מעלותיה של האישה, ומסיים ב"רבות בנות עשו חיל" - הרבה נשות חיל יש בעם אשר ראוי להיאמר עליהן כל אותם השבחים הנזכרים עד האות ר', אבל יש סוג אישה שמקומה למעלה מכל הנשים הנזכרות, ועליה נאמר: "ואת עלית על כולנה".

ועל מי נאמרו הדברים? - על זו שנוהגת עצמה לפי הכלל "שקר החן והבל היופי", שאינה מביטה על היופי ועל החן שלה כעיקר, ומתנהגת בצניעות ובהסתור.

(דברי הרב יעקב הלל שליט"א / מוסף יתד נאמן "בזכות נשים צדקניות")

בגמרא נאמר: "אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו" (סוטה ב, ע"א)

רש"י: "צנועה לצדיק ופרוצה לרשע"

לא נאמר כאן "צדיקה לצדיק", וגם לא הזכרו מעלות אחרות כמו תפילה, בכוונה, צדקה, חסד וכדומה. ללמדנו, כי אישה צנועה היא אישה צדיקה, ולא ניתן להגיע להיות צדיקה אם לא על ידי צניעות.

(ואת צנועים חכמה)

היא תתהלל

צריכה האישה להיות צנועה... שלא תהא יצאנית... וזהו כבודה בת מלך פנימה, וכתוב כתפארת אדם לשבת בית, שהיא האישה.

והמנהגת כך הרי זו אישה חשובה, ואשריה ואשרי בעלה, ועליה נאמר מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מה'. ולזאת יקרא אישה שהיא שלימה יותר מהנשים וחשובה מכולן. שאין לך אישה שלימה שלא יהיה בה שום חיסרון, וזאת, שהיא שלימה יותר מכולן, היא תתהלל. (מנורת המאור)

הכרטיס לעולם הבא

"הנה היא באוהל" - ללמד שצנועה הייתה. זו המעלה הגדולה של האמהות - צניעות. אצל רבקה מבארים המפרשים "ותכס" - כשראתה את יצחק התכסתה. צניעות גדולה הייתה לה.

המהר"ל אומר שעיקר העולם הבא של האישה זו הצניעות. הכרטיס של אישה להיכנס לעולם הבא הוא צניעות. עד כמה שחסר בצניעות הכרטיס פגום. זהו העולם הבא של האישה.

וזה הרי בטבע בריאתה, שמבואר בחז"ל שכשברא הקב"ה את האישה, על כל איבר ואיבר שבה ציווה הווי צנוע. ואם אין צניעות זה חורג מהטבע של האישה, מטבע בריאתה שהיה בצניעות.

וודאי שמשאת חייה של המנוחה הצדקנית, הרבנית קנייבסקי ע"ה, חוץ מכל מעלותיה - אהבת תורה, אהבת הבריות והמידות טובות, הכל היה בשלמות אצלה, אך הצניעות הייתה במעלה גדולה אצלה, ובזה אנו צריכים להתחזק מאוד.

(הספד הגאון הרב עזריאל אויערבאך שליט"א על הרבנית קנייבסקי ע"ה / קונטרס "מספד גדול")

עיקר מלחמת היצר הוא להפריע לגברים בלימוד התורה ולנשים בצניעות, שזה העיקר. ומי שנחלש בדברים האלו - נמצא שהיצר הרע נצחו.

ולכן בשני הדברים האלה עושה היצר הרע את כל מה שביכולתו כדי להפריע - לאנשים מפריע בלימוד התורה, ולנשים בצניעות - שמנסה לגרום להן שיילכו שלא בצניעות. ומי שזוכה לעמוד נגדו בדברים הללו, אשרי חלקו.

וכמו שאי אפשר לדמות שאר המצוות כנגד ערך תלמוד תורה, כמו שכתוב במשנה: "ותלמוד תורה כנגד כולם", כך גם צניעות אצל הנשים, זה הדבר החשוב ביותר, ואפשר לזכות על ידו לשכר גדול שאי אפשר לתאר.

(דברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א / מוסף יתד נאמן "בזכות נשים צדקניות")

לב היהדות

עניין הצניעות הוא לב היהדות ממש! זו שאלה של חיים ומוות. פה חייבים כולם לדקדק ולהחמיר עד הקצה האפשרי.

בכל הדורות היה הצניעות נושא חשוב מאוד. אבל היום זו החזית!!! זהו קו הגבול השומר מהתדרדרות ללא מעצור.

(דברי הרב סנדר ארלנגר שליט"א, מובא בדברי שלום)

מלכות האומה

"פלא יועץ" כתב על אודות אישה הצריכה לצאת מביתה לרשות הרבים, שתעלים את יופיה ותצא בזהירות ובשמירה רבה. והגם שכיום לא ניתן לבקש זאת מכל הנשים שינהגו כך, על כל פנים ברור הדבר שהניסיונות שבהם עומדות נשות דורנו רק מחזקים ומחשלים אותן.

עליהן לנהוג במשנה זהירות בצאתן ובבואן, ועליהן לדעת שהן מלכות האומה, נשות החיל, ולהן תפקיד רם ונישא להחזיק במלוא העוצמה את עולם התורה הפורה בימינו.

כל אישה צדקנית שתדע להעריך את מעלתה זו, ובד בבד תנקוט במידת הצניעות הנדרשת כפי שמורים לנו חכמינו בכל מקום ועיר, היא עצמה תחוש בסיפוק המיוחד שאין דומה לו, כי היא מתעלית בכך לרמות גבוהות, כאשר הכל נעשה בשמירה הדוקה על אורחות הבית ודרכי הצניעות כאחד.

(דברי הרב יעקב הלל שליט"א / מוסף יתד נאמן "בזכות נשים צדקניות")