



להיות יהודי

חשוב לנו מאוד לא להיות רק 'כשר'. לזכור שאנו יהודים, ולהודות יש לא רק שו"ע. ליהדות יש טעם, יש רגש.

אינני קורא עיתון, אבל פעם פתחתי עיתון באמריקה, וראיתי מודעה המיועדת לציבור היהודי על אודות נופש בבית מלון. והיה כתוב שם שבמלון יופיע זמר וייערך "ערב בידור" וכו', ובצד היה כתוב: "חלב ישראל, מעלית שבת, גלאט כשר"... **יכול להיות שזה כשר, אבל זה לא יהודי!**

עלינו לבוא חשבון עם עצמנו מדי פעם. אנחנו יהודים כשרים, אבל האם אנחנו מתנהגים כיהודים? זה משהו שבא מתוך הרגש פנימי, כיצד אנחנו מתנהגים, עם מי אנחנו מדברים, מה מעניין אותנו.

יש לנו שו"ע שלם, והוא חשוב מאוד. אבל יש דבר נוסף - **ביטוי של אהבה להשי"ת**, וביטוי זה הוא **קדושת ישראל**. על ידי הצניעות, התנהגות כיהודים, ידיעה באיזו חברה להימצא, את מי אנחנו אוהבים. מה מעניין אותנו, מה אנו קוראים, מה אנו מלמדים את ילדינו. אף אחד לא מלמד את ילדיו דבר שאינו כשר ח"ו, אבל עליו לדאוג שזה יהיה גם **יהודי, קדוש**.

(הרב פינקוס / תפארת שמשון - במדבר)

והייתם לי קדושים

כלל ישראל צריך להיות אחרת מכל הגויים, **ואם הוא מתחבר עם הגוי יותר מדי, זה האסון הכי גדול!**

לדאבוננו, לא דווקא גויים. הרי יש היום גם יהודים, חלק גדול של כלל ישראל המתנהגים כמו גויים. אם מתחברים איתם, אפילו בדברים שאינם ממש איסור, למשל מתלבשים כמוהם, כמו הרחוב, לובשים לבוש רחובי - **הם מתחברים עם עושי רע, אפילו שלא עשו שום דבר רע!**

וזה בכל דבר שהם עושים. אפילו בשירים - הרבה שירים הם מהחילוניים. אפילו אם אין בהם ניבול פה, אבל **אם הם שרים את השיר הזה - זו טריפה!** זה אסור! אפילו שלכאורה, אין בשיר מילים גסות או משהו רע - אבל בכך ששרים שירים כאלו, נותנים לכך ערך וחשיבות, וזה חטא נורא!

וזה מה שגרם לחורבן יהודי גרמניה, שהתחילו להתחבר עם גויים, אף שבתחילה שמרו תורה ומצוות, לבסוף ירדו וירדו עד שנגרם החורבן על כולם.

כל אחד ואחד צריך לדעת, כי **ממה שעושים אנשים שאינם שומרי שבת, יש להתרחק מאוד!** אפילו אם אין זה נראה דברים גרועים!

(הגראי"ל שטיינמן שליט"א / קונטרס לאורם - פורים)

המלחמה האחרונה

נאמר בסוף דניאל, שבתקופה האחרונה סמוך לביאת משיח צדקנו יהיה מצב של:

"יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים ולא יבינו... והמשכילים יבינו".

בסוף הגלות, קודם הגאולה יהיה מצב של ניסיונות רבים, הכל יהיה מטושטש, והרבה יתבלבלו לגמרי ומרוב טשטוש לא יראו כלל את הרעה ולא יבינו מה רוצים מהם. הם לא יבינו כלל שהם עומדים בסכנה ובעבור זה ירשיעו, ורק **מעטים המשכילים שיבינו להתחזק לעמוד בניסיון**.

אנו עומדים בניסיון יום יומי מול רחוב שמלא באווירה של חיי עולם הזה, של תאוות הגוף וחיי בשרים, וכמה סייגים אנו צריכים שלא להתערב עם הרחוב, לא לשמוע דברים שאסור לשמוע, לא לראות דברים שאסור לראות.

עלינו לעמוד בניסיון, לא להיכנע, לעמוד בעוז, להיות מהקומץ הקטן שיישאר, שלא יוותר ולא יתפשר בכלום, וימשיך בדרך האמת של התורה הקדושה ללא שינוי, **וקומץ זה הוא אשר יזכה לקבל פני משיח צדקנו מתוך שמחה**.

(הגרמ"י לפקוביץ שליט"א / קונטרס לאורם - פורים)

מספרים על ה"חפץ חיים", שבמלחמת העולם הראשונה שאלו אותו, האם זו מלחמת גוג ומגוג שבה יבוא משיח. אמר ה"חפץ חיים", שזו אינה מלחמת גוג ומגוג, והוסיף, כי אחרי מלחמה זו תהיה מלחמה נוספת (מלחמת העולם השנייה), ואחר כך תהיה מלחמת עולם שלישית, ועם מלחמה זו יבוא משיח.

(הרב זילברשטיין / עלינו לשבח)

ומי יזכה להינצל במלחמת העולם השלישית? - על כך אמר רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל:

"יש לי קבלה איש מפי איש מרבי יהושע לייב דיסקין, שבמלחמה האחרונה קודם ביאת המשיח כל הערליכער אידן (יהודים יראי שמים) יינצלו.

ומה זה ערליכער? - **מובדל מן העמים. לא מדובר בל"ו צדיקים, אלא מובדל מחוקות העמים, שאין לו שייכות עם תרבות שלהם...** אז אומר הקב"ה אתם שלי..."

(רבי יחזקאל לוינשטיין / לקט רשימות)

אמה של מלכות

הגות ומחשבה לנשות ישראל

- קדושים תהיו -

